

# Nog 1 keertje dan

**Het moge bekend zijn:** ik ontkom er niet aan mijn kantoor te verlaten. De inkomsten uit arbeid wegen niet langer op tegen de kosten van huisvesting.

Inmiddels ben ik vertrouwd met de gedachte en heb ik in Indonesië gemerkt dat ik prima kan werken zolang er maar WiFi is of de persoonlijke hotspot van iPad. Dat lukt dus te Amsterdam ook uitstekend, straks.

## Maar: dan moet het kantoor wel leeg zijn!

In het Pinksterweekend hebben we **open huis** gehouden, onder het motto Op=op. Weg=weg. Er is vrolijk gekocht. Echter: ik heb 22 jaar ter plekke zoveel bijeengebracht (gehamsterd mag je wel zeggen) dat er nog een aardige portie ligt, staat, hangt te trappelen. Heerlijke tafels, de beeldschone kast van Wolfgang Laubersheimer, wat stoelen en lampen. Plus volop grafiek. Namen? Ko Aarts, Jeroen Henneman, Willem van Malsen, Tajiri, Jan Fabre, Fons Haagmans, Dick Cassee, Sjoerd Buisman. O.a. En wat te denken van keramiek van Esther Stasse, Piet Stockmans en Alexander Lichtveld? O.a. Of een gelatine zilverprint foto door Aart Klein?

**Dus doen we het nog 1 keer: Op=op.  
Weg=weg. Zaterdag 6 september, van  
elf tot vijf. In de Wolkenkrabber.**

Wie dan echt, echt, echt niet kan: 06 51 80 46 33.

**Nota bene: er is een lijst. Die mailen we graag toe.**

**[pvankester@planet.nl](mailto:pvankester@planet.nl) of [paulmertzbv.nl](http://paulmertzbv.nl)**

**En op de daarin vermelde prijzen geven we 10% korting!**

O ja, betaling bij voorkeur contant. En anders via een prompte bankoverschrijving.

We rekenen graag op uw komst,  
Wietske Beenen, Peter van Kester, Paul Mertz